



Leger des Heils **Samengevat**



Leger
des
Heils

Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden.
Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.
Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan,
erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden.
Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één
meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.
Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft
gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.

William Booth, oprichter Leger des Heils





“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Matteüs 25 : 35, 36



Over ons

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde.
Dat is het doel van het Leger des Heils.

Inspiratie

We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld.

Voor iedereen

Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.

Strijden

Ons geloof delen we met veel christenen over de hele wereld. Toch zijn we duidelijk her-

kenbaar als Leger des Heils.

Aan onze naam en symbolen, maar vooral aan onze houding.

We zijn een strijdbare en dynamische organisatie.

Voor ons zijn daden belangrijker dan woorden.

Goed nieuws

Wij strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting en zinloosheid.

En we strijden vóór een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, wij geloven dat er altijd hoop is. ●



Geschiedenis

Het Leger des Heils is opgericht door William Booth. Hij stichtte in 1865 The East London Christian Mission, die de allerarmsten hielp en hen wees op een nieuw leven door geloof in Jezus Christus. In die volgorde, want "een lege maag heeft geen oren".

In 1878 veranderde de naam van zijn organisatie in The Salvation Army. Een leger dat strijdt tegen lichamelijke en geestelijke honger, armoede en andere maatschappelijke problemen. Een leger van Soup, Soap & Salvation.

De eerste samenkomst van het Leger des Heils in Nederland werd gehouden op 8 mei 1887, in de Gerard Doustraat in Amsterdam-Zuid. De leden van het Leger des Heils voelden zich betrokken bij de honderden dak- en thuislozen in de extreme kou. In de winter van 1890

nodigden ze hen uit in hun gebouw. Het maatschappelijk werk van het Leger was begonnen.

Door de jaren heen groeide het werk en werd het Leger des Heils op steeds meer terreinen actief. Inmiddels werken we in ongeveer 130 landen over de hele wereld.

In Nederland werken meer dan 7.000 professionals en 13.000 vrijwilligers bij onze organisatie. Mensen die met passie zorg verlenen aan mensen die geen helper hebben. ●



Zorg en welzijn

woon-werkbegeleiding of verslavingszorg. Er is specifieke opvang voor zwerfjongeren, vrouwen en gezinnen, met crisispvang en woonvoorzieningen.

vak, doen werkritme op en ontwikkelen zich op sociaal, relationeel gebied. Vanuit onze werkbedrijven begeleiden we deelnemers naar betaald werk.



Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen we bijna iedereen helpen.

Maatschappelijke opvang

Het Leger des Heils biedt opvang voor mensen zonder onderdak. En vormt daarmee een vangnet van de samenleving. Sommigen zijn al geholpen met een bed en een bord eten. Anderen begeleiden we naar meer zelfstandigheid, bijvoorbeeld met schuldhulpverlening,

Arbeidsre-integratie

Het Leger des Heils heeft verschillende werkbedrijven opgezet onder het label 50|50. Het gaat hierbij om arbeidsre-integratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij 50|50 leren zij arbeidsvaardigheden in een prettige, veilige werkomgeving. Ze leren een

Verslavingszorg

Veel verslaafden kloppen regelmatig aan bij opvanglocaties van het Leger des Heils. Om te eten en drinken of voor een slaapplek voor de nacht. De opvangvoorzieningen van het Leger des Heils werken veel samen met lokale instellingen voor verslavingszorg.

Jeugdzorg

Het Leger des Heils is in diverse regio's actief in de jeugdhulp en de pleegzorg. Soms is het nodig dat kinderen tijdelijk niet thuis wonen, maar bijvoorbeeld in een jeugdhuis of in een pleeggezin plek krijgen.

Preventie en maatschappelijk herstel

Het Leger des Heils heeft verschillende projecten voor mensen die (bijna) niet meer zelfstandig kunnen leven. We hebben het programma '10 voor Toekomst' ontwikkeld voor

gezinnen die hun leven niet meer op orde hebben. Anderen helpen we met een grote schoonmaak, of een vakantie voor mensen die er anders nooit op uit kunnen. Onze veldwerkers gaan ook op zoek naar zorgmijdende dakloze mannen en vrouwen die op straat leven. Met de soepbus voorzien we hen van voedsel, kleding en dekens.

Bij Bosshardt

Majoor Bosshardt stond bekend om haar gastvrijheid, eenvoud, liefde en praktische hulp. Dat karakter vind je terug in de Bij Bosshardt-buurtsteunpunten. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Je kunt er terecht voor een luisterend oor, een spelletje, een maaltijd en allerlei andere activiteiten.

Reclassering

Gevangenisstraf uitgezeten? Ook dan moet je weer in de samenleving kunnen terugkeren. Sommigen hebben daarbij

professionele hulp nodig. Die vinden ze bij de reclassering van het Leger des Heils. Bij ons werken ze aan hun psychische problemen, verslaving en het voorkomen van sociale uitsluiting.

Schuldbemiddeling

Steeds meer mensen hebben schulden. Soms zijn deze zo groot, dat ze onoplosbaar lijken en een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Het Leger des Heils helpt mensen om overzicht te krijgen in hun geldzaken en brengt hen in contact met instanties voor schuldsanering.

Vrije tijd

Het Leger des Heils vindt dat iedereen erbij hoort en mee moet kunnen doen in de samenleving. Met sport, muziek, theater en andere activiteiten kom je weer in contact met anderen. Door te stralen op een podium of voetbalveld ontstaat eigenwaarde en doe je weer mee! ●





Zingeving

Waarom leef ik? Bestaat God? Het zijn vragen die iedereen kent. Het Leger des Heils zoekt met u mee naar zingeving en antwoorden op levensvragen.

Samenkomsten

Het Leger des Heils heeft kerken op vijftig plaatsen in Nederland. Elke zondag komen we daar bij elkaar om ons geloof te beleven en te vieren. We maken muziek, zingen, lezen uit de Bijbel en denken met elkaar na over hoe we zin geven aan ons leven, en aan dat van anderen.

Alpha-cursus

Wat is geloven? En hoe lees ik de Bijbel? Vragen die beantwoord worden in de Alpha-cursus. Een cursus voor iedereen die meer wil weten over het geloof, de Bijbel en de kerk. Het Leger des Heils verzorgt ook regelmatig Alpha-cursussen.

Lees meer over kerkdiensten, geloven, cursussen, ontmoeting en muziek op www.legerdesheils.nl.



Inloopochtenden

In veel kerkgebouwen van het Leger des Heils worden regelmatig inloopochtenden gehouden. Mensen drinken er een kop koffie, maken contact, voeren een gesprek of doen mee aan een activiteit. Gezellig en ongedwongen, iedereen is er welkom. Voor veel mensen zijn deze sociale momenten een welkome afwisseling in hun soms eenzame leven.

Muziek en zang

Muziek en zang spelen een grote rol bij het Leger des Heils. Muziek maken doe je samen, muziek maken verbindt. In veel plaatsen waar het Leger des Heils is, zijn open koren en muziekgroepen. Zin om te zingen of een (blaas) muziekinstrument te bespelen? Doe dan mee, of kom gewoon eens luisteren.

Bijbelstudie

Voor wie dieper wil graven en meer wil leren over wat er in de Bijbel staat, organiseert het Leger des Heils Bijbelstudies.

Zingen met je kind

Kinderen zijn dol op zingen en muziek. Bij het Leger des Heils kunnen ouders samen met hun kinderen zingen en muziek maken. Daarbij praten we met elkaar over opvoedingskwesaties.

Pastorale zorg

Soms gebeuren er ingrijpende dingen in een mensenleven. Het Leger des Heils biedt pastorale zorg aan mensen die dat nodig hebben. We hebben goede gesprekken die helpen om zaken een plek te geven.

Raad- en daadbalie

Moeite met het invullen van een formulier? Of een andere praktische vraag? Kom dan naar de Raad en Daadbalie. Onze vrijwilligers helpen mensen daar graag op weg. Direct, of via een doorverwijzing. ●



We hebben 2000 kledinginzamelpunten in Nederland. Vind de dichtstbijzijnde op www.resshare.nl.



Kledinginzameling

Ieder jaar gooit een Nederlander gemiddeld elf kilo kleding in de vuilnisbak. Zonde. Want die kleding kunnen we nog prima gebruiken. Daarom zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in.

We doen dat op verschillende manieren, met containers op straat, bij organisaties of bedrijven. Ook scholen en kerken doen mee. Retailers in de kledingbranche doneren steeds vaker hun overgebleven

collectie. Dat is meestal nog nieuwe kleding.

Verkopen en uitdelen

De ingezamelde kleding verkopen wij aan textielsorteerbedrijven, of tegen sociale prijzen in

onze tweedehandskledingwinkels. Het geldt dat we daarmee verdienen, gebruiken we om projecten van het Leger des Heils of andere goede initiatieven te ondersteunen. Van de ingezamelde kleding houden we een deel apart om uit te delen bij rampen en noodsituaties. En kledinginzameling dient het milieu, omdat we grondstoffen hergebruiken. Zo besparen we 17.000 liter water per productie van één kilo katoen.

RESHARE STORES

De RESHARE STORE is een hippe, tweedehandskledingwinkel, met goede kleding voor een kleine prijs. Iedereen is welkom: of je nu weinig te besteden hebt, geeft om het milieu of iets unieks wilt dragen. Het interieur is gemaakt van gerecycled materiaal en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bieden we werkevaringsplekken voor dezelfde doelgroep. ●



tot arbeid of seksueel worden uitgebuit. Het Leger des Heils strijdt tegen mensenhandel door beroepsopleidingen te bieden aan jonge meisjes waarmee ze hun sociale positie kunnen versterken.

Samen

Onze medewerkers leven en werken temidden van de lokale bewoners. Zij kennen de tradities, gevaren en mogelijkheden van hun omgeving als geen ander. Dat is een groot voordeel. Zo steunen we zo veel mogelijk op de kennis en vaardigheden die in het land zelf aanwezig zijn. Het Leger des Heils ondersteunt met zijn kennis en ervaring, advies, training en organisatie. En, als het nodig is, met geld of goederen. ●

Lees meer over ons werk op www.legerdesheils.nl/ios



Ontwikkelingswerk en noodhulp

Al meer dan 100 jaar werkt het Leger des Heils in het buitenland. Onze afdeling Internationale Ontwikkeling en Samenwerking (IOS) helpt mee om de leefomstandigheden van mensen, ongeacht hun achtergrond of geloof te verbeteren.

IOS ondersteunt het Leger des Heils in andere landen waar de organisatie soms heel ander werk doet. Als er bijvoorbeeld geen sterke overheid is verzorgt het Leger des Heils onderwijs of gezondheidszorg. IOS ondersteunt verder projecten en programma's op het gebied

van hygiëne, training, werk en inkomen. En omdat het Leger des Heils in zoveel landen lokaal gevestigd is, kunnen we bij rampen snel ter plaatse zijn en langdurige, duurzame ondersteuning bieden daar waar nodig.

Programma's en projecten

Een van onze projecten is een onderwijsproject in Rwanda. Mensenhandel in Rwanda is een aanhoudend en ernstig probleem. Vooral vrouwen en meisjes worden tegen hun wil verhandeld en vervoerd, waarna ze worden gedwongen

Vind meer informatie op
www.legerdeshiels.nl



Word collectant!

“Omdat ik sta voor een
menselijke samenleving”



Ik doe wat ik geloof en geef voor het Leger des Heils.



De collecte vindt jaarlijks plaats in week 48.
Reken op een uurtje huis-aan-huiscollecte in
uw eigen buurt.



Ja, ik help mee als
collectant. Zet mij op de lijst
met vrijwilligers en neem
contact met mij op.

naam m / v
adres
postcode + plaats.....
telefoon
e-mail
datum
handtekening.....

postzegel
niet nodig

Leger des Heils
Afdeling Fondsenwerving
Antwoordnummer 73
1300 WJ ALMERE



Vertel mij meer over nalatenschappen.

Ik geef om het Leger des Heils.



Ja, ik geef om het Leger des Heils.

Ik machtig het Leger des Heils om

€ 10 € 15 € 20 €

eenmalig maandelijks

af te schrijven van mijn rekening (IBAN):

.....

naam m / v

adres

postcode/plaats

telefoon geb. datum

e-mail

datum

handtekening



postzegel
niet nodig

Leger des Heils
Donateursadministratie
Antwoordnummer 73
1300 WJ ALMERE



U kunt geld of goederen nalaten aan het Leger des Heils als u er straks niet meer bent. En we helpen u graag met praktische zaken. Stuur de antwoordkaart op voor meer informatie of ga naar www.legerdeshells.nl/nalatenschappen.

postzegel
niet nodig

Ja, ik wil meer weten over
nalatenschappen.

naam m / v

adres

postcode/plaats.....

telefoon

e-mail

Leger des Heils
Team Nalatenschappen
Antwoordnummer 73
1300 WJ ALMERE



**Doen wat
we geloven**