

# Geloofsdaden

Woensdag 20 september

**DOOR: MEREL VAN DER VEN**

KERKWERKER BIJ INTERNATIONAL JUSTICE MISSION

Ik hoorde pas het verhaal van Aaron. Dit jongetje werd, toen hij nog maar 2 jaar oud was, bevrijd uit zijn eigen huis door mijn collega's. Omdat zijn vader hem seksueel misbruikte voor de camera. De beelden van zijn misbruik werden online vertoond in landen als Nederland.

Als ik geconfronteerd word met dit soort verhalen dan raakt het me ontzettend. Toch heeft het mijn geloof in God niet aangetast. Ik geloof namelijk heilig in het feit dat dit God meer raakt dan dat het mij raakt en dat Hij iets tegen dit kwaad wil doen. **Ik geloof dat Gods goedheid groter is dan het kwaad in deze wereld.**

God wil in actie komen. En Hij doet dit door zijn mensen heen. Ik keek naar mijn IJM-collega's in de Filipijnen en zag God aan het werk. Door hen bevrijdt Hij duizenden kinderen. Door hen beschermt Hij tienduizenden. Zo probeer ik – stapje voor stapje – geloof te houden in Gods strijd tegen onrecht. En hier, in mijn functie bij IJM Nederland, kan ik mijn steentje bijdragen. Kinderen als Aaron verdienen onze daden van geloof!

**'Een daad van geloof'. Wat een mooie term is dat eigenlijk!** Denk eens terug aan een situatie van onrecht waardoor jij je liet raken. Hoeveel geloof is ervoor nodig om daar verandering in te brengen? In Jakobus 2 is geloof meer dan enkel weten dat God bestaat. Jakobus zegt daar: "dat weten de demonen ook". Wat is het dan waarin we kunnen geloven?

Een van onze collega's vertelde dat tijdens een bevrijdingsoperatie waarin ze bezig waren met het bevrijden van een slachtoffer, de sfeer op een gegeven moment helemaal omsloeg. Eigenaren van andere fabrieken die ook mensen gevangen hielden als slaaf, kwamen langs en probeerden de bevrijdingsactie tegen te houden. Ze wisten heel goed dat zij de volgende zouden zijn. Onze collega wist niet wat hij moest doen. In zijn angst, stuurde hij snel een sms naar het hoofdkantoor: **'Bid voor ons!'** Op het hoofdkantoor begrepen ze dat ze gelijk in actie moesten komen. Ze schoven alles aan de kant en begonnen te bidden. Uiteindelijk zijn er toen meerdere mensen bevrijd. En de eigenaar van de fabriek? Die zit nu veilig achter tralies. Onze collega geloofde niet alleen in Gods bestaan, hij geloofde ook dat God zou optreden, omwille van het hulpgeroep van de onderdrukten en de armen (Psalm 12:5). Hij wist dat de schepping reikhalzend uitzielt naar het openbaar worden van wie Gods kinderen zijn (Romeinen 8:19).

In welk geloof kun jij groeien? Hoe kan je je begeven in situaties waar je dit kan toepassen, waar je geloof in de kracht en goedheid van God cruciaal is? Vraag God om je ongelooft te hulp te komen (Marcus 9:24).

