

Zegenen met onrust

Zondag 17 september

DOOR: HANNA CHANGOER

PROJECTLEIDER OVERHOOP EN YOHANNA VARGAS, SURVIVOR-LEADER

Er zijn mensen dakloos. Mensen die geen eerlijke kansen krijgen. Mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun achtergrond of verleden. En er zijn mensen die misbruik maken van de kwetsbaarheid van anderen.

Dit zijn zingen die in ons welvarende Nederland ook gebeuren. We kijken vaak liever weg van deze schrijnende situaties en willen ongemakkelijke vragen erover vermijden. En daarbij: heeft het eigenlijk wel zin om in actie te komen? Kunnen we daadwerkelijk iets veranderen?

Het franciscaanse gebed van Ruth Fox vraagt God te midden van onrecht om zegen. **“Moge je gezegend zijn met onrust”**, is niet iets wat je doorgaans iemand anders toegewent. Desondanks is dit een regel uit het volgende gebed om Gods zegen, dat je zowel voor jezelf als voor anderen kunt uitspreken:

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.

Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van Gods schepselen zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.

Ruth Fox, Franciscaans gebed, 1985

Dit gebed kan gezien worden als een oproep om je te laten raken door onrecht en om recht te doen. Om onze oogkleppen af te doen en antwoorden te zoeken op moeilijke vraagstukken.

GENIETEN
VAN GENOEG

In Jesaja 58 vers 6-8 roept God de Israëlieten op tot een vergelijkbaar handelen:

“Als jullie Mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder de mensen gebukt gaan, van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je volksgenoten. Dán zal het goed met jullie gaan. Dan zal de zon weer in jullie leven opgaan...”

(Jesaja 58:6-8)

Op welke manier kun jij vandaag impact hebben met het stellen van vragen en niet weg te kijken, of simpelweg te geloven dat je het verschil kunt maken? Laat je inspireren door de woorden van God: Als wij gezegend zijn met onrust, als wij recht doen, dan wordt het licht, dan zal de zon opkomen.



EEN WEEK OM STIL TE STAAN BIJ MENSENHANDEL EN UITBUITING

