

## OVERDENKING

### Het lijden van deze tijd is tijdelijk

**W**e leven weer in de lijdenstijd, een tijd van bezinning, van vasten en een tijd voor meditatie en gebed. En zo leven we weer naar Pasen toe. Bij het lijden in deze tijd denken we veelal aan het lijden dat Jezus moest ondergaan en dat Hij werd gekruisigd.

Maar ook in onze tijd anno 2016 is het lijden een bekend fenomeen. Als je kijkt naar de vluchtelingenstroom, aan de oorlogen en geweld, aan de natuurrampen die er plaatsvinden. Dit vindt plaats dicht bij huis: het treinongeluk op de spoorlijn tussen Ommen en Dalfsen en verder weg in het Midden-Oosten en Afrika. De wereld staat in brand en steeds meer men-

sen kunnen dit leven niet meer aan. We komen bij het Leger des Heils steeds meer verwarde mensen tegen en alleen al in Noord-Nederland zijn er zo'n kleine zesduizend mensen die verward zijn.

En dan is de vraag: Hoe moet dit verder, maar vooral: wat kunnen wij er aan doen.

Overal wordt de subsidiekraan dichtgedraaid, zowel op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg als van andere maatschappelijke zorgvoorzieningen. Een logisch gevolg is dat er steeds meer mensen hulpvrager worden. Er

zijn steeds meer mensen die het leven niet meer aankunnen. Het grote gevaar is dat deze mensen nergens meer terecht kunnen met hun problemen.

Wij, als Leger des Heils willen proberen om mensen te helpen die geen helper hebben. Soms lukt dat en soms lukt dat ook niet.

Als het lijden in deze wereld op deze wijze door gaat, dan kan het niet anders dan dat het totaal de verkeerde kant op gaat.

Toch is er nog hoop! Jezus zelf heeft namelijk gezegd: 'Werp al je bekommernissen op mij en ik zal je

rust geven.' Wie Jezus kent in zijn of haar leven, mag er zeker van zijn dat er voor hen een heerlijke toekomst is weggelegd, want één maal zal er vrede zijn bij Hem.

Nu gaan we door het lijden, net als Jezus, maar met Pasen mogen we weten dat Jezus is opgestaan uit de dood en nu leeft. Daarom is het lijden van deze tijd maar tijdelijk en mogen we uitzien naar de eeuwige vrede met Jezus. Misschien vraagt u zich af: Dat is gemakkelijk gezegd, maar Jezus heeft het ons zelf beloofd.

#### Neerleggen bij lijden?

Moeten we ons dan maar klakkeloos bij het lijden neerleggen? Ik denk het niet, omdat elk mens een opdracht heeft om een naaste te zijn voor je naaste. Je kunt



JAAP KROESKOP

niet zeggen: 'zoek het zelf maar uit' want iedereen in deze wereld maakt lijden mee.

Als we allemaal, gelovig of niet nu eens wat meer naar elkaar omzien, dan zal de wereld er al heel anders uitzien.

Ik wens u allemaal een zinvolle voorbereiding op het geweldige Paasfeest toe.