



Leger des Heils, Almere

't Klankbord, Pianoweg 117,
1312 JD Almere

Voor en door de buurt

In 't Klankbord komen mensen samen die open staan voor elkaar en voor de buurt. Zij willen graag een bindende factor zijn en zo iets voor elkaar en de buurt betekenen.

In 't Klankbord vinden naast kerkelijke- ook buurtgerichte activiteiten plaats.

Zo is er een Raad- & Daadbalie, waar iedereen met een hulpvraag terecht kan.

In de huiskamer zijn buurtbewoners hartelijk welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten en een praatje te maken.

Er zijn wekelijks diverse activiteiten waar u vrij aan kunt deelnemen.

Voor het brengen of kopen van betaalbare kleding is er een 2^e Kanswinkel.

Meer dan de moeite waard om eens bij ons binnen te lopen.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij:

Alueskia Vijent, coördinator
Buurtgericht Werken,
telefoon: 06-257 61 797,
email: alueskia.vijent@legerdesheils.nl

VACATURE VRIJWILLIGER(S) KOKEN

Voor Buurtgericht Werken vanuit 't Klankbord zijn wij op zoek naar enthousiaste en flexibele vrijwilliger(s) voor het koken met een gelimiteerd budget voor de maaltijdvoorziening in 't Klankbord.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat ieder mens ertoe doet en recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. Met als doel dat mensen weer vertrouwen in de ander krijgen, maar bovenal het vertrouwen in zichzelf.

Maaltijdvoorziening in 't Klankbord

De maaltijdvoorziening is bedoeld voor mensen die om verschillende redenen, (tijdelijk) niet in staat zijn om voor zichzelf een warme maaltijd te bereiden. Het aantal mensen dat deelneemt is daarom variabel met een maximum van 20-25 personen. Standaard wordt de maaltijd op dinsdag, woensdag en donderdag van 18.00-19.45 uur in 't Klankbord geserveerd. *Vanwege de Coronamaatregelen wordt momenteel op dinsdag en donderdag voor 2 dagen gekookt en worden de maaltijd tussen 17.30-18.00 uur opgehaald.*

Van een vrijwilliger voor koken vragen wij:

- Een gastvrije, behulpzame en vriendelijke houding met affiniteit en/of ervaring met het bereiden van een smaakvolle en voedingsrijke (low budget)maaltijd voor meerdere personen
- Zelfstandig, onder tijdsdruk kunnen werken en leiding geven aan vrijwilligers vanuit diverse culturele, die daarbij helpen
- Beschikbaar zijn op (één van de)genoemde dagen vanaf 15.00 uur *(op dit moment nog op dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur)*
- Bereid zijn om de inkoop voor de maaltijden te regelen
- Kennis van de HCCP regelgeving of bereid zijn daarvan kennis te nemen m.b.t tot het bereiden van maaltijden en het schoonhouden van de keuken
- Bereid zijn om het schoonhouden van de keuken te coördineren
- Deelname aan teamoverleg
- De christelijke levensovertuiging en doelstellingen van het Leger des Heils respecteren

Wij bieden geen financiële vergoeding, maar wel:

- Een open, gezellige, flexibele en uitdagende werkomgeving
- Ondersteuning en waardering en natuurlijk mag je zelf ook van de maaltijd genieten
- Een vrijwilligersovereenkomst met WA-verzekering

Als je hiervoor beschikbaar wilt stellen, neem dan contact op met de hiernaast genoemde persoon, zodat zij je kan uitnodigen voor een gesprek.

