

# NIEUWSBRIEF KLINKERS

UITGAVE NR 4 OKTOBER 2020 |



Het is al weer eind september, de herfst is al weer begonnen. In de afgelopen maanden is er weer heel veel gebeurd in de Klinker. In deze nieuwsbrief geven we een korte terugblik. Zoals we buiten al hebben kunnen zien is er een nieuwe schuur gebouwd onder het fietsenhok waar we de spullen kunnen opruimen. Ook de container staat niet meer in het zicht.

De schilderclub "De Verfkwast" is weer begonnen met het kinderschilderen. Hennie Meinheer komt elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> woensdagmiddag van de maand om te schilderen. De kinderen zijn druk bezig om te schilderen terwijl er ook een paar ouders in de inloop bleven om een koffie of thee blijven drinken en even in de kledingwinkel gingen kijken.

Ook ging de schildersclub "De Kunstkring" voor volwassenen is weer gestart. Elke maandagmiddag om de 14 dagen van 14.00 tot 16.00 uur.

Wil je hier meer over weten neem dan contact op met Evert van Ommen.

*Nieuwe activiteiten*  
Pag. 1,2

---

*Sam Sam*  
pag. 2

---

*Vrijwilligersavond*  
pag. 2

---

*Nieuwe styling Klinker*  
Pag. 3

---

*Gebedsbijeenkomst*  
Pag. 3

---

*Nieuwe vrijwilligers*  
Pag. 3

---

*Weetjes*  
Pag. 4

---

*Bemoedigend woord*  
Pag. 5

---

*Agenda*  
Pag. 5

De Kinderclub De KlinkerKids wordt goed bezocht en de kinderen zijn enthousiast. We zijn blij dat Marrith Jansen ons komt helpen als nieuwe vrijwilligster. Zij heeft ook veel ervaring met kinderwerk. Fijn dat je komt helpen Marrith!



De SamSam is weer gestart op de donderdagavond om wekelijks samen te eten in kleine groepen, niet groter dan 12 personen. Hierbij is opgave wel wenselijk. De SamSam is er voor mensen die alleen zijn en zo op deze manier gezellig samen kunnen eten. Mocht de groep niet vol zijn dan kunnen ook andere gasten aansluiten. De sfeer was weer erg gezellig en er is heerlijk gegeten, met dank aan het SamSamteam.

De vrijwilligersmiddag/avond was erg gezellig. Door de coronamaatregelen zijn we uitgeweken naar de Pauluskerk zodat we iets meer ruimte hadden gezien de grootte van de groep. Jannie heeft een spel gedaan om weetjes van elkaar te horen die we van elkaar nog niet wisten. Wim heeft iets verteld over Geloven in de Buurt. Hierna hebben we heerlijk samen gegeten.



Bezoek styliste van het Leger des Heils

De begroting is goed gekeurd. Er zijn nieuwe wandkledingrekken voor in de winkel besteld. De huidige kledingrekken zullen wat lager worden gemaakt zodat er ook overheen kan worden gekeken, waardoor dit een ruimtelijk effect geeft. Er komt een scherm voor de toonbank, het grote plastic scherm gaat er dan af. Boven de toonbank komen wat lampjes te hangen en achter de toonbank tegen de muur een groot wandbord. De tafel in het midden van de winkel wordt geverfd evenals de houtenschappen achterin



Voorbeelden



tegen de wand, alles in dezelfde kleur. Verder zullen er plantjes en ander decoratie-materiaal worden opgehangen. In de inloop komen boven de stamtafel ook lampjes te hangen. Ook hier zullen kleine sfeerveranderingen komen. Er komt o.a. een vloerkleed onder de stamtafel en een wandtafeltje tegen de stenenmuur met 2 barkrukken en daarbij een wandbord met lampjes.



JESUS

Donderdagavond 22 september is er in de Klinker gebeden voor de jongeren uit Wezep. Gezien wat er de afgelopen tijd in Wezep gebeurt onder de jongeren hebben we op ons hart om hiervoor te gaan bidden. Deze avonden organiseren we samen met Karina Groothuis, werkzaam bij Youth for Christ. Het was een goede gebedsavond waar intensief voor Wezep is gebeden. Op 13 oktober is er weer een gebedsbijeenkomst in de Klinker. Er wordt nog een uitnodiging verstuurd.

## Gebedsbijeenkomst Bidden voor jongeren in Wezep

22 september | 20:00 | de Klinker

Vanuit Wim en Willie Rouw van het Leger des Heils en Karina Groothuis, werkzaam bij Youth for Christ, organiseren we een gebedsavond waarin we willen bidden voor de jongeren in Wezep. U bent van harte uitgenodigd. De avond vindt plaats in de Klinker, Klimopstraat 1 in Wezep. Vanaf 19:45 kunt u binnen komen lopen voor een kopje koffie/thee, de avond start om 20:00. Opgeven is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Opgave kan via [karina.groothuis@yfc.nl](mailto:karina.groothuis@yfc.nl).



YOUTH  
FOR CHRIST

We zijn blij dat zich weer nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld die zich willen inzetten. Linda Koele, Amani Mahmoud en Josien Vels voor de kledingwinkel, Henriette Vierhuis voor de inloop, Marianne Kroeze voor de SamSam en Marith Jansen voor de kinderclub de KlinkerKids. Hartelijk welkom en we hopen dat jullie een fijne gezeggende tijd zullen hebben.

# Weetjes

Het was de bedoeling dat we per oktober zouden beginnen met avondactiviteiten op de woensdagavond. De volgende invullingen hadden we gemaakt:

De eerste woensdag van de maand heet **Vadertijd**, een tijd waarin we met elkaar gaan bidden. Er komt een gebedshuisje. Een soort brievenbus waarin gebedsonderwerpen kunnen worden ingedaan. Deze komt vooraan bij de weg te staan zodat ook de buurtbewoners hierin onderwerpen kunnen doen.

De tweede woensdag van de maand een  **sociaal/maatschappelijk** gerichte avond , een avond waar sociaal maatschappelijk thema's met als onderwerpen b.v.: communicatie, opvoeding, eenzaamheid aan de orde zullen komen.

De derde woensdag van de maand is een **filmavond** wat verzorgd gaat worden door Gerrit Spans uit Wapenveld.

De vierde avond heet **de Bijbel open**, een avond waarin we samen de Bijbel gaan onderzoeken.

Gezien de situatie rondom corona wachten we hier even mee en zullen we alleen op de eerste en op de derde woensdagavond een bidstond hebben. (Vadertijd) Iedereen is van harte welkom.

## Samenwerking Leger des Heils/PKN

'Geloven in de Buurt' is voortgekomen uit een droom. Het is pionierend op zoek gaan in een woonwijk om de verbinding te zoeken met de mensen die daar wonen. Graag willen we handen en voeten geven aan ons geloof door iets te doen voor mensen die eenzaam zijn of op een andere manier hulp nodig hebben.

Een ontmoetingscentrum in de woonwijk moet een plek zijn die laagdrempelig is waar mensen makkelijk naar binnen kunnen voor een kopje koffie, een praatje en een luisterend oor.

De PKN heeft op het gebied van pionieren de nodige ervaring en er is tussen het LdH en de PKN een samenwerkingsverband ontstaan. Binnenkort gaan we hierover gesprekken voeren en als daar iets over te melden valt dan houden we jullie op de hoogte.

Pilot samenwerking Leger des Heils/Hour of Power. Deze pilot duurt 6 maanden en zal daarna worden geëvalueerd. Er komt een Hooplijn waar hulpvragen betreffende eenzaamheid binnenkomen en adequaat en effectief door het Leger des Heils worden opgepakt. Het richt zich op het daadwerkelijk beantwoorden van deze hulpvraag door verbinding te maken tussen beller en het Leger des Heils aanbod GidB in buurten en wijken. De vragende mens ervaart concrete aandacht voor zijn of haar eenzaamheid en voelt zich daardoor minder eenzaam. Hour of Power is een organisatie met een wereldwijde missie. Hour of Power Nederland bestaat sinds 1990 en zit in Baarn. Vanuit het hoofdkantoor kunnen er vragen bij ons binnen komen. Het is voor ons een mooie gelegenheid om op deze wijze in contact te komen met mensen in de buurt die te kampen hebben met o.a. eenzaamheidsproblematiek.



Landelijke Collecte Leger des Heils  
Oktober 2020

# AVOND ACTIVITEITEN

## OKTOBER

7 Vadertijd            aanvang 19.45 uur

13 Gebedsbijeenkomst

Jeugd Wezep        aanvang 19.45 uur

21 Vadertijd        aanvang 19.45 uur

## NOVEMBER

4 Vadertijd        aanvang 19.45 uur

18 Vadertijd        aanvang 19.45 uur

Corona:

Zoals we allemaal hebben gehoord zijn de maatregelen omtrent Covid-19 weer aangescherpt. De instructie die wij krijgen is dat we geopend kunnen blijven maar dat de afstand van 1.5 meter wel gewaarborgd moet zijn. Over het dragen van mondkapjes hebben we tot nu toe geen richtlijnen ontvangen. Tijdens de geloofsontmoeting kunnen we de komende tijds niet zingen

Laten we met elkaar die 1.5 meter afstand wel serieus in acht nemen.

Wees als vrijwilliger hierin een voorbeeld en attendeer bezoekers hierop, indien nodig.

Een veilige situatie gaat ons allemaal en wat zou het een domper zijn als er maatregelen komen die maken dat we weer moeten sluiten.

Een bemoedigend woord:

Jeremia 29:7

*Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar zult u vrede hebben.*

De Israëlieten waren in ballingschap in Babel en God gaf ze een bijzondere opdracht. Bid voor de stad en zet je in voor de stad want daardoor zul jij ook worden gezegend. De Babyloniers wilden het liefst dat het volk van Israel zou opgaan in hun omgeving en zich zou vermengen met hun cultuur.

De Israelieten wilden zich het liefst afzonderen, wachtend tot dat God Babel zou straffen. Daarna zouden ze weer terug kunnen gaan naar hun eigen land, Israel. Maar zoals de tekst laat zien, dacht God daar anders over.

In de Bijbel gaat het over 2 steden; de Hemelse stad en een Aardse stad. Christenen zijn gered door Jezus die zijn heilige stad verliet om zich helemaal te geven ten gunste van ons. Hij verdiende voor ons het hemels-stadsburgerschap.

Wij mogen nu doen wat Jezus deed; vanuit onze geredde positie ons inzetten voor de bloei en groei en het welzijn van de stad.

Wij mogen tot zegen zijn voor onze omgeving en als we deze opdracht doen, wil God ons zegenen.

Hartelijke groet,

ook namens het kernteam

Wim en Willie