

# **NIEUWJAARSBOODSCHAP van COMMISSIONER HANNELISE TVEDT, TERRITORIAAL COMMANDANT**



**Januari 2019**

Aan het begin van het nieuwe jaar groet ik iedereen die werkt of op welke manier dan ook dienstbaar is binnen het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Hartelijk dank voor alles wat je doet en voor wie je bent in Christus.

Op de drempel van het nieuwe jaar kwamen telkens deze paar woorden in mijn gedachten: *als...maar*. Woorden die zowel het verleden als de toekomst in zich dragen.

Ze reflecteren op het verleden, als wens of misschien zelfs als spijtbetuiging. Maar ze kijken ook vooruit, de toekomst in, met verlangen, hoop of vastberadenheid.

Kijk maar eens of het voor jou ook zo werkt als je terugkijkt op 2018:

- Als ik maar moediger, gezonder of vriendelijker was geweest.
- Als ik (dat) maar wel of niet had gedaan of gezegd.
- Als dat maar wel of niet was gebeurd.

De meesten van ons hebben momenten of periodes gekend, in ons persoonlijk leven en binnen het Leger des Heils waarop we kunnen terugkijken met de woorden *als...maar!*

En toch dragen deze woorden ook toekomst en hoop in zich. Het bijbelvers dat mij op deze woorden bracht is Matteüs 9:21. De vrouw in dit gedeelte is al twaalf jaar ziek en wil graag Jezus ontmoeten. Ze zegt voortdurend tegen zichzelf: “**Als** ik alleen zijn bovenkleed **maar** kan aanraken, zal ik al genezen worden.”

Wat een geweldig statement om het nieuwe jaar mee te beginnen, op persoonlijk niveau en binnen het Leger des Heils. **Als** ik alleen **maar** mijn hand uitstrek naar God zal er zeker hoop voor de toekomst zijn.

Als nieuwe commandant krijg ik vaak de vraag wat mijn eerste indruk van het Leger des Heils in dit territorie is en wat mijn plannen voor de toekomst zijn.

Mijn indruk is dat het Leger des Heils in alle drie landen van dit territorie sterk is en toegewijd aan onze missie ‘Soup, Soap and Salvation’, en dat Gods liefde ons ertoe aanzet om aanwezig te zijn in de levens van mensen en daar waar ze samenkomen.

Kijkend naar de toekomst geloof ik dat we Gods aanwezigheid nog sterker zullen zien zodat levens blijvend worden veranderd. Ook willen we een Leger zien dat van blijvende betekenis is voor de noden van de 21<sup>e</sup> eeuw.

De oudere generatie binnen ons Leger (en daar hoor ik ook bij) zou kunnen zeggen: als wij maar zouden kunnen zijn wat we waren, doen wat we deden en God in ons Leger zouden kunnen ervaren zoals vroeger.

Aan de andere kant zou de jongere generatie kunnen zeggen: als wij maar een Leger voor vandaag zouden kunnen worden voor de mensen van vandaag en voor de generaties na ons.

Ik geloof dat het Leger in ons territorie de moed moet opbrengen om te veranderen. Niet in de zin van onze identiteit, maar hoe we daaraan gestalte geven. Er moet een ‘ReBooth’ plaatsvinden. Dat kan betekenen dat we een ander vormgegeven uniform gaan dragen, nieuwe wegen vinden om onze samenkomsten vorm te geven, nieuwe sociaal-maatschappelijke activiteiten gaan ontplooiën, innovatieve en alternatieve vormen voor ons werk gaan vinden en nieuwe centra openen, nog beter gebruik gaan maken van sociale media en proberen om op meer plekken, bij

mensen thuis en in buurten ingang te vinden. Het belangrijkste is een ReBooth als een Leger dat een Leger is van redding en heiligheid doordat we de kracht van de Heilige Geest in ons vrijmaken.

Toch willen we nog steeds een Leger zijn dat:

- een kerk is voor de onkerkelijken;
- gelooft in een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus en de volkomen transformatie van zelfs de meest gebroken levens. Een plaats van gebed staat centraal in al onze samenkomsten en de oproep om het leven aan God te wijden moet altijd worden gedaan;
- toegewijd is aan de strijd tegen onrechtvaardigheid, armoede en onderdrukking in elke mogelijke vorm;
- de plicht en taak heeft om de lijdende mensheid te dienen, een vriend te zijn voor hen die geen vriend hebben en een helper voor de mensen zonder helper;
- een herkenbare aanwezigheid is, door het uniform of andere kleding (met schild), dat laat zien dat we 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor iedereen zonder daarin op welke manier dan ook te discrimineren;
- gelooft in het priesterschap van alle gelovigen. Dit betekent dat wij als christenen de plicht hebben getuige te zijn door het leven dat wij leven, de dingen die wij doen en de woorden die wij spreken. Op die manier zal God ons, door Zijn Heilige Geest, gebruiken als brengers van de Goede Boodschap.

In de drie landen binnen ons territorie richten wij ons de komende tijd op:

### **1. Het 'One Army' proces**

Hoe maken wij het mogelijk om als één Leger officieren, personeel, heilssoldaten, adherenten en vrijwilligers verder te ontwikkelen om christelijke getuigen te zijn in woord, daad en leven op de plek waar zij dienstbaar zijn of hun werk doen. De voorgenomen 200 buurtgerichte geloofsgemeenschappen vormen daarbij één van de hoofdoelen. Sterkere samenwerking tussen de verschillende entiteiten en onderdelen van het Leger des Heils in elke stad en regio in alle drie de landen is een ander hoofdoel. Waar ook maar het schild aan de gevel of de muur hangt moet de opdracht duidelijk zijn: zielen redden, geheiligde mensen vormen en de lijdende mens dienen. Daarbij moeten onze gezamenlijke principes in ere worden gehouden, terwijl tegelijkertijd de verscheidenheid in uitingen aangemoedigd en omarmd wordt.

### **2. Op kinderen en jonge mensen**

In Slowakije krijgt de ontwikkeling van peuterspeelzalen en programma's voor Romakinderen voorrang. Ook in de rest van ons territorie wordt extra aandacht gegeven aan het versterken van kinder- en jeugdwerk. Er zijn plannen in de maak voor een Nationaal Jeugdforum in Nederland in november 2019. Het is de bedoeling een dialoog op gang te brengen onder de jeugd en tussen de jeugd en de Legerleiding om nieuwe werkvormen vast te stellen waarin de jeugd meer verantwoordelijkheid zal krijgen. Ook zal in 2019 een SAY (Leger des Heils Jeugd) Hub worden ingesteld als een trainingsgemeenschap voor de jeugd. Elk kind en elke jongere moet aangemoedigd worden om een getuige van Christus te zijn.

Ook over de volgende vragen moeten we nadenken:

- Hoe en wanneer onderwijzen wij kinderen en jongeren zodat zij tot geloof komen in Christus en betrokken raken bij de strijd tegen onrechtvaardigheid in de wereld?
- Hoe en wanneer rusten wij de jongere generatie toe voor hun missie? We hebben behoefte aan meer jongsoldaten, jongere heilssoldaten, jongere officieren en jonger personeel binnen het Leger.

### **3. Op transformatie**

We moeten blijven werken aan de transformatie van zelfs de meest gebroken en ingewikkelde levens. In veel van onze sociaal-maatschappelijke activiteiten en onze korpsen worden mensenlevens veranderd en beginnen mensen aan een nieuw leven. We moeten ons blijven richten op de transformatie die plaats kan vinden wanneer iemand tot geloof in Jezus komt. Daarbij moeten we telkens nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen die mensen kunnen helpen om vrij te zijn van elke vorm van verslaving, gebroken relaties kunnen helpen herstellen en hoop geven op een toekomst in vrijheid en waardigheid.

### **4. Op het internationale Leger**

Ons territorie bestaat uit drie landen die krachtig kunnen samenwerken. Daarom moet er meer aandacht worden gegeven aan het delen van kennis en vaardigheden tussen de entiteiten en onderdelen in onze landen. Wij maken deel uit van een internationaal Leger dat dienstbaar is in 131 landen. Door samen te werken kunnen we beter bijdragen aan het Leger des Heils in de wereld en zelf meer leren van andere territories.

Het is belangrijk dat wij cultureel relevant zijn in de manier waarop we ons uiten in elk van onze drie landen in lijn met de principes van het internationale Leger des Heils.

Wanneer de oudere generatie zegt: als we maar terug konden denken en blijven verlangen naar de overwinningen uit vroeger tijden dan zou het nieuwe Leger des Heils er niet hetzelfde uitzien. God is een Schepper, hij kopieert niet maar maakt alles nieuw.

In het Oude Testament, in Ezra 3, gaat het over de herbouw van de Tempel. De jonge Levieten (twintigers) beginnen aan de herbouw van de Tempel en als ze het fundament hebben gelegd, gebeurt er het volgende (vers 11-13): "Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.' Heel het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamente van de tempel van de HEER werden gelegd. Veel priesters, Levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamente van de tempel werden gelegd, maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was."

De ouderen huilden omdat het nieuwe fundament niet meer dan een schaduw was van de prachtige oude tempel van Salomo. Zij herinnerden zich het enorme heiligdom, schitterend van goud.

Maar een reconstructie is geen reis terug in de tijd, het is een voertuig dat ons de toekomst in brengt. En zo is het ook met ons Leger des Heils. Als we onze hand maar in geloof naar Hem uitstrekken, die de toekomst in Zijn hand houdt, dan geloof ik in een sterke toekomst voor onze organisatie.

Bid en werk met een uitgestrekte hand naar God en mensen, dan zal een 'ReBooth' plaatsvinden.

Ik wens jullie allen een gezegend 2019.



Hannelise Tvedt, commissioner  
Territoriaal Commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije