

## OVER JE GRENS

Dinsdag 19 oktober

**Door: Martanja Schraa**  
*Coördinator Bij Bosshardt Nijmegen*

Ik hoef je niet te vertellen dat we in een maatschappij leven waarin maakbaarheid en prestatie voorop staan. Als we hard genoeg werken, dan komt wat we willen vanzelf onze kant op. We kopen geen agenda's meer, maar planners waarin we onze focus voor de maand kunnen neerzetten en elke week onze doelen kunnen bijschaven. Doelen voor die promotie, dat ene project, goede scores. Ongeluk overkomt ons niet, omdat we hard aan de doelen werken om dat ongeluk te omzeilen. We maken ons eigen succes.

Als je altijd bezig bent met nog beter, mooier, groter dan is de kans groot dat anderen jou gaan dicteren wat je wilt. Je kunt niet achter blijven, je kunt niet de enige zijn die niet streeft naar hoger.

Maar wat is de keerzijde van dit zelf-doen? Wat is de keerzijde van altijd maar bezig zijn met dit planbare leven? Altijd druk op de ketel, wanneer houdt het op? Waar liggen je grenzen? Wanneer laat je los?

Laten we eens naar Jezus kijken. In de drie jaar dat Hij predikte voor de mensen was er veel te winnen. In onze tijd zouden we kunnen zeggen: Hij had grote targets te halen, veel af te vinken. Zoveel mensen om te vertellen over het Levende water, zoveel mensen die snakten naar Zijn aanraking... En toch: met enige regelmaat glipte Hij er tussenuit. Uit de druk, uit wat de mensen wilden. Hij trok zich terug om weer op te laden bij de Bron.

Jezus laat ons een andere kant zien: niet groter en mooier, maar terug naar waar het om draait. Brood dat je vult, water dat Leven geeft. Genoeg.

