

NU IS HET GENOEG!

Zaterdag 23 oktober

Door: Esther Geertsma
Coördinator Bij Bosshardt Sneek

“De weg van rechtvaardigheid leidt naar het leven,
Een geëffend pad is het, vrij van de dood.”
(Spreuken 12:28)

Wist je dat toen je deze ochtend wakker werd, er iemand naar je keek die vol liefde in je oor wilde fluisteren dat jij rechtvaardig bent?

Ik hoor je bijna denken: “Ik? Rechtvaardig? Na de afgelopen week ben ik me er juist bewust van geworden dat ik meewerk aan zoveel wat onrechtvaardig is! Hoe kun je me rechtvaardig noemen?”

En toch ben je rechtvaardig! In Gods ogen ben jij zoveel waard dat Hij alles voor je over heeft om jou leven te geven. Zelfs Zijn eigen Zoon offerde Hij op. En als jij dat gelooft, noemt God jou rechtvaardig! (Rom. 3: 22)

Waar wachten we dan nog op? Als de grote Koning in al zijn wijsheid jou en mij rechtvaardig noemt. Dan kan het niet anders dan dat we ook daadwerkelijk in staat zijn om door Zijn Geest rechtvaardige daden te doen!

Wij zijn in staat keuzes te maken die bijdragen aan een wereld zoals Jezus die heeft bedoeld. Het gaat niet langer om de vraag of we in staat zijn om... nee, het gaat erom of we gaan en doen waartoe we in staat zijn! En elke stap richting rechtvaardigheid is er één.

Zullen we beginnen met dat wat binnen ons bereik ligt; het ondertekenen van de petitie ‘Te goedkoop’? Laten we ervoor gaan! Het is genoeg geweest! God is de aanvoerder van ‘ons’ leger; wat voor ons onmogelijk lijkt, is mogelijk bij God! (Rom. 3:22)

Vragen om over na te denken

- Hoe voelt het om over jezelf te zeggen dat jij een rechtvaardig mens bent in de ogen van God?
- Wat zou het voor verschil maken als onze regering de wet die voorgesteld wordt in de petitie aanneemt?
- In 1 Thess. 5:24 staat dat de God die je roept, trouw is; Hij zal het uiteindelijk doen. Wat betekent deze tekst voor jou als het gaat over de strijd tegen mensenhandel?

