

8

DE TOEKOMST



DIEN

LEERSTELLING ELF

1 | 11

WIJ GELOVEN IN DE ONSTERFELIJKHEID VAN DE ZIEL, IN DE WEDEROPSTANDING VAN HET LICHAAM, IN HET ALGEMEEN OORDEEL AAN HET EINDE VAN DE WERELD, IN DE EEUWIGE GELUKZALIGHEID VAN DE RECHTVAARDIGEN EN IN DE EINDELOZE STRAF VAN DE GODDELOZEN.

Met andere woorden...

Wij geloven, dat wanneer ons huidige lichaam sterft, we doorleven op een nieuwe manier. Aan het einde van de tijd zal Jezus oordelen over alle mensen. Iedereen die Hem koos als Redder, mag voor altijd bij deze Koning leven. Iedereen die niet voor Jezus koos, zal voor altijd ongelukkig zijn, omdat ze kozen voor een scheiding van alles wat goed en liefdevol is.

LES 8

LEERDOELEN

- GODS WIL: EEUWIG LEVEN MET HEM; DE DOOD IS NIET HET EINDE.
- GODS PLAN: GROEIEN NAAR EEN GLOEDNIEUWE MANIER VAN LEVEN.
- GODS DOEL: DE WERELD OORDELEN EN ZO DE HELE SCHEPPING HERSTELLEN.
- HOE HEEFT DIT GELOOF IMPACT OP ONS LEVEN EN HANDELEN VAN ALLEDAG?



“Wat jou ook verteld is over het einde - het einde van je leven, het einde van de tijd, het einde van de wereld - Jezus dringt er liefdevol bij ons op aan om te leven alsof het einde er vandaag al is, hier en nu...”

Rob Bell - Love wins



‘Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen’. **Openbaring 21:1-4 (BGT)**



DENK

VEEL VERHALEN HEBBEN EEN GOED EINDE. MAAR WAT MAAKT EEN EINDE 'GOED'?

Voor sommigen betekent het dat alle losse eindjes aan het slot samenkomen. Voor anderen is dat een verrassende draai aan het einde van de verhaallijn. Weer anderen vinden het prettig als het verhaal hen achterlaat met vragen als 'waarom' of 'hoe'?

Deze les onderzoekt waarom God het verhaal van de wereld uiteindelijk af wil ronden met een verbazingwekkende, laatste daad van redding en herstel. Daarna is Gods missie met de mensheid voltooid.

De elfde leerstelling toont ons drie geweldige, Bijbelse waarheden over de eindtijd:

- De dood betekent niet het einde van ons leven. We zijn geschapen om eeuwig met God te leven.
- God zal ons laten opstaan in een compleet nieuw leven met een 'opstandingslichaam'.
- Jezus komt op een dag terug om de wereld te oordelen.

Natuurlijk hebben we allemaal vragen over de hemel, de hel en het eeuwige leven. Veel over de eindtijd zullen we nooit helemaal begrijpen. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament vertellen ons genoeg om ons aan te moedigen 'het hemelse leven nu na te jagen'¹.

We kunnen erop vertrouwen dat God een goed einde schreef voor hen die Hem erkennen als Heer en Redder. De hoop voor de toekomst is al merkbaar in het heden. Zeker wanneer wij leven met het vertrouwen dat God, die Jezus uit de dood opwekte, ook ons zal opwekken om eeuwig met Hem te leven. Dan hebben we niets te vrezen, maar veel om naar uit te kijken!



Deze waarheid was heel reëel voor de eerste heilsoldaten. Gods werk en de voorbereiding op de hemel stonden bovenaan voor hen. De realiteit van de hel gaf voor hen urgentie aan het delen van het Evangelie. Zij wilden met hun leven God dienen en eren, als antwoord op zijn grote liefde die in Jezus geopenbaard werd.

Wat jij gelooft over de toekomst vormt jouw theologie. Het geeft inhoud aan jouw discipelschap en bepaalt hoe je hier en nu leeft. De hemel was een realiteit voor Jezus. Niettemin leerde Hij hun om minder bezig te zijn met het toekomstige leven, maar juist in het hier en nu te leven in relatie met God en met een passie om in woord en daad de hemel op aarde zichtbaar te maken. Zo roept Jezus ieder van ons op om het leven in deze wereld nu al volop te leven en daarbij de hoop op de hemel levend te houden.

¹ Rob Bell, Love wins



DENK DISCUSSIE

VERTROUWEN IN HET LEVEN DAT GAAT KOMEN

Majoor Eirwin Pallant is soldaat in korps Bromley Temple (Londen). Ze werkte als huisarts, was officier in Zambia en later Internationaal Gezondheidscoördinator van het Leger des Heils. Luister met elkaar naar majoor Pallants getuigenis via www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen of lees de aangepaste versie. Denk er daarna over na met behulp van de onderstaande vragen.

“Af en toe dacht ik na over de hemel en vroeg me af hoe die er uit zou zien. Ik herinner me dat ik jaren geleden enorm geraakt was toen ik naar de begrafenis keek van Donald Coggan, de voormalige Aartsbisschop van Canterbury.

De commentator vertelde dat toen één van de vrienden van de Aartsbisschop het nieuws hoorde van zijn dodelijke ziekte, hem een brief stuurde. In deze brief schreef hij: ‘Gefeliciteerd, ik wilde dat ik ook zou gaan!’ Ik vond dat een ongebruikelijke manier om naar de dood te kijken, maar wel heel bijzonder! Laten we naar het leven na de dood kijken als iets positiefs. Persoonlijk sta ik met beide benen in dit leven en denk ik niet veel na over de hemel. Maar ik heb me in mijn leven wel afgevraagd of ik nog vertrouwen zou hebben in mijn geloof en God, als ik zou horen dat ik ging sterven. Of zou ik beginnen te twijfelen? Ik vroeg me altijd, wat onzeker, af of ik op het moment suprème nog zou kunnen geloven. In maart 2013 kreeg ik een hartaanval in de sportschool, mijn hart stond vijftien minuten stil. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en

kreeg een paar dagen later een vierdubbele omleiding van de vaten. Ik kan me niets meer herinneren van die tien dagen. Gedurende die hele periode was ik buiten bewustzijn. Toch moet ik me bewust zijn geweest van het feit dat ik ziek en bijna dood was. Voordat ik weer bij bewustzijn kwam, herinner ik me dat ik tegen God heb gezegd: ‘Heer, als U mij wilt opnemen, ben ik bereid om te gaan, maar kunt U het dan nu doen en niet later, want ik vind deze situatie niet prettig.’ Ik had nachtmerries en hallucinaties, ik was echt niet gelukkig. Maar ik had helemaal geen twijfels over waar ik heen zou gaan of dat het in de hemel niet goed zou zijn. Nu weet ik echt dat ik niet aan God, mijn geloof of het leven dat hierna komt, zal twijfelen in die laatste minuut.

Dat was het eerste dat ik mij herinnerde, voordat ik weer bijkwam en me bewust werd van de dingen die om mij heen gebeurden. Het tweede dat ik mij herinnerde was de vrede. Het was donker en intens stil. Er klonk zelfs geen stem, maar in de stilte hoorde ik: ‘Ook al ga ik door het dal van de schaduw van

de dood, ik zal niet bang zijn.’ Het gaf mij een geweldige vrede. Ik kan niet zeggen dat ik wist dat ik op dat moment niet zou dood gaan; ik wist alleen dat het goed zou zijn. Het vertrouwen was er. Ik hoefde niet langer te twijfelen.

Ik sta nog steeds met beide benen in dit leven en ik denk dat ik te druk ben met mijn leven met God om mij zorgen te maken over het leven met Hem dat zal komen. Mijn ervaring versterkte mijn geloof en gaf me het vertrouwen in God en in het leven met Hem na de dood.

Op elke Leger des Heils-begraving die ik bijwoon, hoor ik altijd het prachtige lied van Charles Wesley: ‘*And can it be*’ (Kan het bestaan) Met name de laatste zin spreekt mij aan: ‘Vrijmoedig kom ik en ontvang de kroon die Christus voor mij won.’ Dan zie ik altijd voor me hoe deze persoon de poorten van de hemel binnenloopt en zegt: ‘Hier ben ik, kan ik alstublieft mijn kroon krijgen!’. Ik weet dat ik dat op een dag zelf ook zal doen!”

Lt. Kolonel (dr) Eirwen Pallant,



DENK DISCUSSIE VERTROUWEN IN HET LEVEN DAT GAAT KOMEN

Wat spreekt je aan in dit getuigenis?

.....

.....

.....

.....

Hoeveel vertrouwen heb jij in het leven hierna?

.....

.....

.....

.....

Heb of had je twijfels over de hemel?

.....

.....

.....

.....

Hoe beïnvloeden gedachten over het toekomstige leven jouw leven hier en nu?

.....

.....

.....

.....

Heb jij ooit zoiets meegemaakt als Eirwen of ken je iemand die de dood in de ogen keek?

Had dat invloed op jouw geloof?

.....

.....

.....

.....



DEVOOT

ZORG VOOR PASSENDE MUZIEK BIJ DIT ONDERWERP EN DENK EVEN RUSTIG NA OVER DE VOLGENDE VERZEN. SCHRIJF DAN EEN PSALM OF DANKLIED OM GOD TE PRIJZEN VOOR DE ZEKERHEID DIE HIJ ONS GEEFT OVER EEUWIG LEVEN.

“Dit is wat God gezegd heeft: God wil ons het eeuwige leven geven, en we krijgen dat eeuwige leven door zijn Zoon. Iedereen die verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven. Maar wie niet verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven niet. Deze brief heb ik geschreven om jullie te laten weten dat jullie het eeuwige leven hebben. Want jullie geloven in de Zoon van God.”

1 Johannes 5:11-13 (BGT)

“Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.’”

Openbaring 21:1-4 (BGT)



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



DETAILS

HET UNIFORM VAN HET LEGER DES HEILS IS IN 1880 GEÏNTRODUCEERD. EEN STANDAARD BLAUW SERGEANTENUNIFORM VOOR MANNEN EN VROUWEN. HET UNIFORM WERD EN WORDT GEDRAGEN ALS EEN UITERLIJK TEKEN VAN DE MISSIE VAN HET LEGER DES HEILS.

De meeste heilssoldaten dragen nog steeds het uniform als een zichtbaar teken dat zij bij het Leger des Heils horen. Het is een doeltreffende manier om in gesprek te raken met mensen. Afhankelijk van de cultuur of het klimaat dragen heilssoldaten uit de diverse territories verschillende uniformen– wit, grijs, beige, safari stijl met (korte) broek of een sari met een sjerp. Niet iedereen die lid is van het Leger des Heils draagt een uniform. Het is een persoonlijke keuze om dat wel of niet te doen. Maar de reden om het wel te doen, blijft onveranderd.

Het dragen van het uniform staat voor:

- Een volledige inzet in de strijd tegen het kwaad.
- Een persoonlijk getuigenis van het christelijk geloof van de uniformdrager.
- De bereidheid van de heilssoldaat om de helpende hand en een luisterend oor te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.



Vragen:

- Wat denk je van het uniform?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Kies je ervoor om als soldaat van het Leger des Heils het uniform te gaan dragen? Waarom wel of niet?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Is het uniform nog relevant voor het Leger des Heils in de 21e eeuw?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LES 8 DE TOEKOMST

ZOU JIJ EEN NIEUWE LEGER DES HEILS-UNIFORMLIJN WILLEN ONTWERPEN? HOE ZOU DAT ERUIT ZIEN? TEKEN EENS EEN UNIFORM WAARIN DE MISSIE EN HISTORIE VAN HET LEGER DES HEILS TE HERKENNEN ZIJN EN DAT IN ALLE (WERK)OMSTANDIGHEDEN DRAAGBAAR IS.





DIEPER

- Maak een 'Droedel' naar keuze.
- Lees en doe minstens twee activiteiten van het onderdeel 'Discipelschap'.
- Noem drie beelden die in de les naar voren kwamen over de hemel.
- Lees een gedeelte uit het Boek Openbaring en denk rustig na over alle beelden van de hemel die hierin naar voren komen.

DISCIPELSCHAP

ALLEEN ZIJN

- Breng vijf minuten in alle stilte door, alleen... zonder radio, telefoon, iPod, TV enz! Je hoeft deze stilte niet met gebed te vullen, maar probeer je wel op God te richten.
- Probeer het nog eens wat langer, tien of vijftien minuten. Wat leer je over jezelf tijdens deze momenten?
- Leer genieten van de korte momenten van alleen zijn die je tijdens een gewone dag hebt. Neem bijvoorbeeld zo'n moment dat je op de trein of een vriend staat te wachten. Richt je gedachten op God en ervaar zijn vrede tijdens die momenten.

"Afzondering is een krachtige, geestelijke discipline waar veel christenen vaak aan voorbij gaan. Tussen de vele kerkelijke activiteiten, school en sociale netwerken door even tijd nemen om alleen met God te zijn is moeilijk om in de dagelijks praktijk voor elkaar te krijgen.

Afzondering betekent in feite alleen zijn. Geen afleidende geluiden van mensen, computers, huiswerk, televisie, mobiele telefoons, radio enz. om je heen. Je kunt je afzonderen met een weekendretraite. Maar het kan ook al door je een uur in stilte terug te trekken op je kamer met de deur dicht. Als we tot rust komen, ontdekken we dat God bij ons is. Op dat moment geeft afzondering de mogelijkheid om dichter naar God toe te groeien. Dan kunnen we de dingen in ons leven, gedachten en ons bestaan ter sprake brengen. Dan kunnen we helder zien, vanuit Gods perspectief, wat belangrijk is."

Kelly Mahohy Christianteens.about.com

"In de afzondering, was ik in staat om dicht bij God te zijn en de waarheid over mijn eigen privé-leven te zien. Er was tijd en gelegenheid om aandacht te geven aan wat er werkelijk speelde in mijn leven – om de blije dingen vieren, de verliezen te betreuren, na te denken over mijn vragen, aandacht te geven aan mijn eenzaamheid, verdrietig te zijn - en God toe te staan om in die momenten bij mij te zijn."

Ruth Harley Barton Tijdschrift Christian Today





DROEDEL

AAN DE SLAG

1

GA AAN DE SLAG MET DE LES, DENK EROVER NA EN ZET JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE. DEZE DROEDEL HELPT DAARBIJ MET DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

1

2

3

4

God

Mijzelf

Discipelschap

Missie

Iets anders, namelijk:

.....
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....
.....
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Als iemand je vraagt: ‘Wat gebeurt er als wij sterven?’, wat zou je dan zeggen?

.....

.....

Als het gaat om hoop voor de toekomst, wat inspireert je dan en maakt je blij?

.....

.....

Welke invloed kan die hoop voor de toekomst hebben op jouw leven als discipel hier en nu?

.....

.....

Welke lesonderdelen vond je vandaag verrassend?

.....

.....

Welke onderdelen zijn een uitdaging voor je?

.....

.....

Waar ben je het niet mee eens?

.....

.....

Waar wil je nog dieper op ingaan?

.....

.....

Bid nu voor de dingen waar je over hebt nagedacht.

