

2

LEGER DES HEILS



DIEN

LES 2 LEGER DES HEILS

GEROEPEN ALS VOLGELINGEN VAN JEZUS CHRISTUS, WIL HET LEGER DES HEILS ZIELEN WINNEN, MENSEN VORMEN TOT HEILIGEN EN DE LIJDENDE MENS DIENEN.

ALS VOLGELINGEN VAN JEZUS CHRISTUS, GEÏNSPIREERD DOOR DE HEILIGE GEEST, WILLEN WE EEN DOELBEWUST GROEIENDE BEWEGING ZIJN. HET IS ONZE PASSIE OM MENSEN BEKEND TE MAKEN MET DE BOODSCHAP VAN JEZUS CHRISTUS, ZODAT ZIJ ZICH DOOR HEM GERED WETEN, DE SAMENLEVING ACTIEF DIENEN EN ZICH INZETTEN VOOR GERECHTIGHEID.



Jullie zijn door God uitgekozen en horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters.

God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht.

Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God.

1 Petrus 2:9 BGT

LES 2 LEERDOELEN

- DE GESCHIEDENIS EN CULTUREEL ERFGOED VAN HET LEGER DES HEILS
- DE MISSIE EN DE VISIE VAN HET LEGER DES HEILS
- DE AANDACHT VAN HET LEGER DES HEILS VOOR JONGEREN



‘Wij zijn een Leger. Wij groeiden en vonden daarin onze weg.

Elke heilssoldaat, waar ook ter wereld zet zich, voor zo veel mogelijk in.

Er is maar één doel: de wereld voor Christus winnen.

Daarom is ons motto nog steeds: ‘Christus voor de wereld, de wereld voor Christus’.

Catherine Booth



DOE

EÉN LEGER, EÉN MISSIE, EÉN BOODSCHAP

In 1865, in het hart van het Victoriaanse Londen begon William Booth met zijn werk. Hij was predikant van de Methodistenkerk. Zijn veilige positie in de kerk gaf hij op en hij besloot vooral de armen, daklozen, hongerige en verwarde mensen buiten de kerk te boodschap van Gods liefde te vertellen.

Booth stichtte het Leger des Heils samen met zijn vrouw Catherine. Zo hebben zij zich de rest van hun leven ingezet voor Gods missie en gerechtigheid. Booth beschreef in het tijdschrift 'the Salvationist' op eenvoudige maar treffende manier, het doel van het Leger:

'Wij zijn mensen die gered zijn, dat maakt ons speciaal - gered worden en gered blijven en zorgen dat anderen gered worden. En ook zelf meer en meer gered worden, totdat we volledige redding op aarde bereiken en de hemel in ons kan neerdalen. Onze redding is perfect en volmaakt als we de andere kant van de rivier hebben bereikt'.

In 1880 breidde het Leger des Heils zijn werk uit naar drie andere landen: Australië, Ierland en de Verenigde Staten. Het Leger des Heils was niet tegen te houden. Al in 1880 begon het Leger in drie andere landen: Australië, Ierland en de Verenigde Staten. Snel daarna begon het Leger des Heils ook in India, Zuid-Amerika, Frankrijk, Jamaica en Afrika. Booths diepste wens was om ook in China de vlag van het Leger te laten wapperen. Die wens werd vervuld. In 1915 werden de eerste pioniers uitgezonden.

Sinds 2016 is het Leger des Heils actief in 128 landen, maakt het gebruik van 175 talen en is het onderdeel van de wereldwijde, christelijke kerk. Het is een van de grootste hulporganisaties en krijgt wereldwijd veel erkenning als zelfstandige welzijnsorganisatie. Zij is vaak één van de eerste organisaties die arriveert in rampgebieden om acute en langdurige hulp te verlenen.

Het Leger des Heils heeft vanaf het begin jongeren kunnen interesseren zich enthousiast in te zetten voor het Leger des Heils en hen toe te rusten ook op hun wijze de Boodschap van Jezus Christus te verkondi-

gen. In 2017 ontstond er vanuit een denktank voor en door jongeren de naam SAY. Deze naam heeft als doel om de jongeren van het Leger des Heils met elkaar te verbinden en hen een platform te bieden waar ze hun geloof kunnen delen en waar ze hun eigen activiteiten aan kunnen koppelen.

SAY staat voor Salvation Army Youth, De jongeren van het Leger des Heils, maar ook voor **Speak Out!** Laat zien waar je voor staat!

Alles wat het Leger des Heils doet, is geworteld in het geloof van elke heilssoldaat. Het grote vertrouwen dat heilssoldaten hebben in een liefhebbende God die naar de mens omziet, willen zij laten zien door hun liefde voor mensen en door praktische hulpverlening in menselijke nood.

'Het werk van het Leger des Heils blijft altijd nodig. Daarom zijn er ook altijd toegewijde mensen nodig die de handen uit de mouwen steken. Gelukkig worden er nog steeds mensen heilssoldaat, zelfs meer dan ooit tevoren.'

COMMISSIONER ROBERT STREET
The Salvation Army Year Book 2012



"Ik zie een door God geroepen en met de Heilige Geest vervuld Leger des Heils van de 21ste eeuw. Een Leger, overtuigd van zijn roeping. Een Leger dat liefdevol een lijdende, gebroken, eenzame, versnipperde en verloren wereld intrekt. Dit Leger trekt erop uit om onder alle omstandigheden mensen te bereiken met de alles veranderende boodschap van vrijheid, hoop en leven door Jezus Christus te laten zien in woord en daad."

Generaal Linda Bond

(De 19e gekozen generaal van het Leger des Heils in januari 2011)



STAMBOOM

TEKEN EEN 'STAMBOOM' VAN JOUW GESCHIEDENIS MET HET LEGER DES HEILS. DIT KUNNEN NAMEN ZIJN VAN FAMILIELEDEN, MAAR OOK PLAATSEN, GEBEURTENISSEN, HERINNERINGEN ETC. JE HOEFT NIET ALLEEN NAMEN OP TE SCHRIJVEN. JE KAN OOK FOTO'S EN PLAATSEN GEBRUIKEN.





SALVATION ARMY YOUTH

SCHRIJF 'SAY' IN HET MIDDEN VAN EEN VEL PAPIER. WAT BETEKENEN DIT WOORD EN DE PIJLERS LOVE, MISSION EN DISCIPLESHIP IN JOUW LEVEN. HOE KAN OF MOET DIT ERUIT ZIEN? **DROOM ZO GROOT ALS JE KAN.**



DOORLEEF

- WAT HEB JE IN DEZE LES GELEERD OVER HET LEGER DES HEILS?
- SCHRIJF BIJ HET SCHILD ÉÉN OF TWEE DINGEN DIE JE GEÏNSPIREERD OF BEMOEDIGD HEBBEN.
- SCHRIJF OP HOE JIJ ZELF MEER BETROKKEN KUNT RAKEN BIJ DE MISSIE VAN HET LEGER DES HEILS. HOUD DIT VOORAL PRAKTISCH. DEEL DIT DAARNA MET DE GROEP





DEVOOT

**SOMMIGEN HEBBEN KUNST ALS AMBITIE.
SOMMIGEN HEBBEN BEROEMD ZIJN ALS
AMBITIE.
SOMMIGEN HEBBEN GOUD ALS AMBITIE.
MIJN AMBITIE IS DE ZIELEN VAN MENSEN.**

DIT SCHREEF WILLIAM BOOTH IN HET RECEPTIEBOEK
VAN KONING EDWARD VII IN 1904.

Neem de tijd om te bidden dat je vervuld wordt met de passie van Jezus voor de verlorenen.
Bid dat je passie gaat ervaren voor de missie van het Leger des Heils, de missie die zo duidelijk aanwezig was in het leven van Catherine en William.
Bid dat je geestelijk mag groeien in wat er nodig is om jouw unieke taak te vervullen binnen het Leger des Heils voor nu en in de toekomst.



DETAIL

DE STICHTERS WILLIAM EN CATHERINE BOOTH

Denk terug aan alles wat je leerde over William en Catherine Booth, de stichters van het Leger des Heils. Schrijf op wat je je kunt herinneren:



.....

.....

.....

Welk verhaal over hun leven kun je je het beste herinneren?

.....

.....

Waar in zou jij op William en Catherine willen lijken?

.....

.....



DIEPER

- Kies een 'Droedel' pagina om aan te werken.
- Lees en werk aan tenminste twee opdrachten die je vindt onder het kopje 'Discipelschap'.
- Doe op het internet onderzoek naar het Leger des Heils en deel je bevindingen met de groep in de volgende les.
- Doe onderzoek naar een ander soort kerk. Probeer te ontdekken hoe deze kerk samen-

komsten houdt, hoe de leden naar elkaar omkijken en zich inzetten voor de samenleving. Let op de verschillen tussen deze kerk en jouw korps. Maak een gebed voor die kerk en spreek die uit in je persoonlijk gebedsmoment.

- Kijk de korte films 'What we do' en 'Tracing our Roots' op www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen.



DISCIPELSCHAP

GEBED 2

"Gebed is bovenal luisteren naar God. Het is openstaan. God spreekt altijd; Hij doet altijd iets. Gebed is meedoen aan die activiteit." HENRI NOUWEN

Ontwikkel je gebedsleven

- Ga naar buiten voor een gebedswandeling en bid voor je wijk.
- Kniel neer en bid voor een last die je met je mee draagt.
- Bid in stilte en breng meer tijd door met luisteren dan met praten.
- Frank Lauback zei: 'Ik wil zo leren leven dat iemand zien, hetzelfde wordt als voor iemand bidden.' Experimenteer één dag lang met deze benadering en schrijf je ervaringen op.
- Luister naar wat God tegen jou en de wereld om je heen zegt. Reageer op wat God zegt in je persoonlijke gebed. Daarvoor neem je stilte in acht tijdens je gebed.



"Echt gebed schept nieuw leven en verandert het leven. Gebed is de belangrijkste ingang voor God om ons te veranderen."

Richard Foster

Het feest van de Navolging



DROEDEL

AAN DE SLAG

1

DEZE RUBRIEK IS BEDOELD OM AAN DE SLAG TE GAAN. OM VERDER NA TE DENKEN EN JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE TE ZETTEN. ER ZIJN DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

1

2

3

4

God

Mijzelf

Discipelschap

Missie

Iets anders, namelijk:

.....
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....
.....
.....

Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.





DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGENDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Wat voor nieuwe dingen heb je ontdekt over het Leger des Heils?

.....

Wat waardeer je in het Leger des Heils?

.....

Wat bewonder je in de stichters?

.....

In welke zin zou je wel een beetje op hen willen lijken?

.....

Voel je je geschikt om een bijdrage te leveren aan de missie van het Leger des Heils?

.....

Heb je het gevoel dat jij dingen kan veranderen in jouw korps? Waarom wel of waarom niet?

.....

Wat verraste je in deze les?

.....

Waarin daagde deze les jou uit?

.....

Zijn er zaken in deze les waar je het niet mee eens bent?

.....

Is er iets waar je nog verder mee aan de slag wilt?

.....

Breng alles waarover je nagedacht hebt in gebed bij God.

