

GODDELIJK GENOEG(EN)

Donderdag 21 oktober

Door: Kapitein Yvonne van Lambalgen
Coördinator Bij Bosshardt Amsterdam Noord

De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. ¹⁵ Hij waarschuwde hen: 'Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.' Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. ¹⁷ Toen hij dit merkte, zei hij: 'Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?' ¹⁸ Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer ¹⁹ hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?' 'Twaalf,' antwoordden ze.
(Marcus 8:14-19)

De discipelen van Jezus bevinden zich nogal eens in een situatie waarin zij tot de conclusie komen dat zij niet genoeg hebben. En elke keer is Jezus daar, die in herinnering brengt dat je niet bang hoeft te zijn om niet genoeg te hebben.

Maar hier zegt Hij iets opmerkelijks, je zou er zo overheen lezen: **'Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.'**

Deze zin vraagt om uitleg.

Farizeeën waren Schriftgeleerden. Zij werden door Jezus streng berispt om hun hebzucht, ambitie, holle vertrouwen op uiterlijke werken en vroomheid, om zo aan populariteit te winnen. Schijnheiligen dus.

Herodes, de naam betekent held. Een naam met een bittere smaak in de Bijbel. Want naar welke Herodes Jezus hier ook verwijst (er waren er 4), allemaal gingen ze voor eigen gewin, ten koste van anderen.

Zuurdesem wordt gebruikt als metafoor voor gevoelloze, wrede mentale en morele corruptie.

Dus met andere woorden zegt Jezus: denk je dat je niet genoeg hebt? Behoed jezelf voor alles wat niet rechtvaardig is. Waar je jezelf tegoed mee doet, ten koste van een ander.

Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur.
(Galaten 5:9)



In één adem roept Jezus hier dus op tot radicale actie. Om zelf genoeg te nemen met voldoende. Tevreden te zijn met wat je hebt. Meer is niet beter! Om op te staan tegen onrechtvaardigheid en uitbuiting. Jouw plezier mag niet ten koste gaan van een ander. Om heel praktisch gehoor te geven aan de **'Micha challenge'**:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan
van je God.
(Micha 6:8)

Dan scheidt God een Goddelijk genoeg in jouw genoeg!

Vragen om over na te denken:

- Waar zijn er nog stukjes 'zuurdesem' te vinden in jouw leven?
- Hoe zou je dit kunnen veranderen?

