

'GENOEG' EN DE NAVOLGING VAN JEZUS

Vrijdag 22 oktober

Door: Commissioner Vibeke Krommenhoek
Korpsofficier korps Zeist

Onze samenleving kent niet veel taboes meer. Het openlijk praten over je persoonlijke geldzaken is misschien het enige taboe dat nog bestaat. Mensen laten zelden iets los over hoeveel ze verdienen en hoe ze hun geld gebruiken, of hoe hun christenzijn invloed heeft op hun bestedingsgedrag.

In Lukas 3 vers 10, zegt Jezus in één zin hoe het moet:

'Als u twee jassen hebt geef dan een aan iemand die er geen een heeft'.

In zijn boek 'Doen zoals Jezus' (Practicing the way of Jesus), legt Mark Scandrette uit dat je niet met een schriftelijke cursus kunt leren dansen en dat je evenmin het navolgen van Jezus kunt leren zonder je – samen met anderen – daarin te bekwamen. Net zoals Jezus dat deed met zijn volgelingen.

Geïnspireerd door Jezus' woorden, besloten Scandrette en zijn vrienden om 6 weken lang hun overvloedige spullen weg te geven of te verkopen. Ze bespraken hun ervaringen met elkaar, hielden bidstonden en stelden de opbrengst beschikbaar aan armoedebestrijding, omdat dit een van de belangrijkste oorzaken is van mensenhandel. Op dezelfde wijze ondernamen ze ook andere initiatieven en de resultaten waren ronduit verbluffend. Mark Scandrette zegt daarover: 'Er is kracht in het inzetten van je waarden en normen om daarmee solidair te zijn met mensen die het minder hebben. En zo een tegenmacht te vormen tegen de uitbuiting van armen, die door valse beloften in de handen van mensenhandelaren vallen'.

Als je wilt doen wat Jezus ons leert, dan kijk je wat minder naar wat jezelf wilt hebben en wat meer naar wat je aan anderen kunt geven. Het zou goed zijn om het taboe op het praten over onze persoonlijke financiën open te breken, door in onze gezinnen en met andere geloofsgenoten het gesprek aan te gaan over het 'doen zoals Jezus'.

