

Almere, 21 juni 2022



Beste collega's,

Het is ons een voorrecht om u met deze brief te mogen groeten in de naam van Jezus Christus. Voortdurend danken wij God voor een ieder van u. Samen proberen wij uiting te geven aan het liefhebben van God, het liefhebben van elkaar en de uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde.

Als Leger des Heils in Nederland willen we in de eerste plaats trouw Jezus volgen. Dat vraagt heel wat als we zien dat Hij vaak over grenzen heen ging die gesteld werden door de interpretatie van de schrift, de traditie en de religieuze leiders van Zijn tijd. Het is een hele opgave voor ons om dit veeleisende voorbeeld te volgen.

De drievoudige 'Oproep tot Missie', die we kunnen vinden op de internationale website van het Leger des Heils (<https://www.salvationarmy.org/ihq/calltomission>), laat ook een dergelijke uitdaging zien. Het beschrijft in de derde en laatste oproep van *Neem Verantwoordelijkheid*, dat we allemaal geroepen zijn tot kostbaar mededogen en inclusiviteit. Deze 'Oproepen tot Missie' zijn stuk voor stuk opdrachten die voor ons liggen hier in Nederland. Wij zijn als Leger des Heils gezegend dat wij ons werk kunnen uitvoeren in een land waar inclusiviteit de norm is en waar het tegen de wet is om te discrimineren. Dit is niet het geval in alle landen waar The Salvation Army werkzaam is. Dit Nederlandse wettelijk kader heeft echter een aantal consequenties. In Nederland kan het Leger des Heils volgens de wet sommige van de internationale richtlijnen van het Internationaal Hoofdkwartier niet altijd opvolgen. Hoewel wij er tegelijk wel naar streven om waar mogelijk vast te houden aan ons unieke internationalisme en dat te bewaren.

Wij onderkennen en erkennen dat er ook binnen het Leger des Heils in Nederland verschillende meningen en gezichtspunten zijn met betrekking tot inclusiviteit. Dat geldt tot op zekere hoogte ook specifiek ten aanzien van de seksuele geaardheid van mensen. Dit is nog duidelijker als we kijken naar de internationale Salvation Army waar veel landen en culturen deel van uit maken. Dat gezegd hebbende, willen wij als leiders van het Leger des Heils in Nederland ons inzetten om ervoor te zorgen dat wij op een positieve wijze de uitdaging aangaan om inclusief te zijn, waarbij wij tegelijkertijd met respect willen omgaan met de verschillende gezichtspunten.

Het past bij het Leger des Heils om de gedachtenvorming ten aanzien van seksuele geaardheid op een zorgvuldige en respectvolle wijze vorm te geven, waarbij we luisteren naar elkaar, zodat iedereen zich geaccepteerd, geliefd en 'veilig' voelt. Daarbij proberen we, samen als beweging, onze focus te houden op de kern, het centrale christelijk geloof in Jezus als de Redder van de wereld. En kunnen wij actief deelnemen in Gods missie om het Goede Nieuws van het Evangelie te brengen aan alle mensen.

Het Leger des Heils in Nederland heeft het standpunt dat homoseksualiteit geen zonde is, en ook niet afkeurenswaardig. Wij houden vastberaden vast aan het Bijbelse uitgangspunt dat alle mensen wonderbaar geschapen zijn naar Gods beeld; dat God elk mens van grote waarde acht en onvoorwaardelijk van hem/haar houdt. Elk van ons is uniek en onze verschillen en diversiteit zijn gaven die onze gemeenschap kunnen verrijken.

Als geloofsgemeenschap zijn wij geroepen om het Goede Nieuws uit te leven dat iedereen welkom is en erbij hoort. Op dat punt hebben wij vaak gefaald en daarom geven we uiting aan ons diepe verdriet voor en betuigen wij spijt aan degenen die pijn is aangedaan als een gevolg van onze woorden en daden. We vragen om vergeving.

Wij verzetten ons tegen iedere vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid en proberen de daaraan gekoppelde pijn en lijden die op dit moment gevoeld wordt door mensen die zich buitengesloten voelen, te doen verdwijnen.

Wij geloven en verkondigen dat God van iedereen evenveel houdt. Ons oprecht verlangen is dat iedereen door Jezus Christus het leven in al zijn volheid ervaart en dat iedereen de gelegenheid heeft om zijn/haar rechtmatige plaats in het Lichaam van Christus in te nemen.

Wij bevestigen onze diepe waardering, liefde en respect voor officieren, heilssoldaten, adherenten, employees, vrijwilligers, familie en vrienden die zichzelf identificeren als LHBTI en doorgaan om God trouw te dienen in onze centra, korpsen en gemeenschappen.

Deze brief is een bevestiging van het feit dat de leiders van het Leger des Heils in Nederland zich inzetten om ervoor te zorgen dat onvoorwaardelijke liefde, inclusiviteit en een gevoel van erbij horen aan een ieder geboden worden. Een gevoel van erbij horen is een basisbehoefte van de mens.

Hoe kunnen we dan samen stappen voorwaarts ondernemen die ervoor zorgen dat er een sterker gevoel van erbij horen ontstaat voor mensen die zich bij onze beweging willen aansluiten?

Als een eerste stap geven wij een 'Verklaring over Diversiteit & Inclusiviteit' uit (zie bijlage). Daarnaast is een 'Advies Task Force Diversiteit en Inclusiviteit' ingesteld om de leiders te ondersteunen bij de koers voorwaarts. Met respect voor ieders mening en standpunt, willen we als Leger des Heils samen strijden voor inclusiviteit.

Wij stellen uw gebeden om wijsheid, inzicht en moed op prijs op onze gezamenlijke weg van kostbaar mededogen en inclusiviteit. Dat elke stap die we nemen mag zijn onder de inspiratie van Gods Heilige Geest als we proberen om Jezus te volgen.

Legerleiding Leger des Heils Nederland